

3ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης 4ο φεστιβάλ ελευθεριακών εκδόσεων στη Ροτόντα

Από τις 24 έως τις 26 Ιούνη 2014 θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Ροτόντας το 3ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου. Είναι η συνέχεια του 4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο τον Μάιο του 2009, του 1ου ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2010 και του 2ου ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου, τον Ιούνιο του 2013.

Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυβέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμησης».

Φέτος, όπως και πέρυσι, το φεστιβάλ είναι τριήμερο. Περιλαμβάνει βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις για την αυτοδιαχείριση, τη δημοκρατία και την αναρχία, τον εκβιασμό του χρέους και τις αντιστάσεις, την κατασκευή εσωτερικού εχθρού και τους αγώνες των μεταναστών, τη μάθηση της ελευθερίας στις εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες κ.ά.

Δημιουργούμε έναν χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική.

Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλείσουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δημόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.

Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικοί όργανα που κρίνουν ως σημαντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.



★ ποτέ δεν παραδίνονται

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

4ο φεστιβάλ ελευθεριακών εκδόσεων στη Ροτόντα



πάρκο Ροτόντας

Τρίτη 24, Τετάρτη 25, Πέμπτη 26 Ιούνη

salonicabookfest.espinblogs.net

τρίτη 24 Ιούνη

7μμ παρουσίαση «της διεθνούς πορείας μεταναστών March for Freedom <freedomnotfrontex.noblogs.org>

Ο εκφασισμός της κοινωνίας, ως μέθοδος διαχείρισης της κρίσης, προϋποθέτει τη μετατροπή των μεταναστών σε εσωτερικό εχθρό. Η κράτηση των συλληφθέντων του Ξένιου Δία παρατείνεται επ' αόριστον, οι συλληφθέντες μικροπωλητές της ΑΣΟΕΕ παραμένουν κρατούμενοι ως «επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη», οι απεργίες πείνας των μεταναστών στα κέντρα κράτησης αντιμετωπίζονται με ψεύτικες υποσχέσεις και αληθινές απειλές. Από τις 20 Μάη 2014, 250 μετανάστες από διάφορες χώρες έχουν ξεκινήσει μια πορεία προς τις Βρυξέλλες, όπου θα πραγματοποιήσουν μια βδομάδα δράσεων (23-27 Ιούνη), δηλαδή πριν τη σύνοδο της ΕΕ με θέμα την «αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος».

8μμ βιβλιοπαρουσίαση «Αυτοδιαχείριση: μια ιδέα πάντα επίκαιρη»

(συλλογικό έργο) από τις Εκδόσεις των συναδέλφων

Τι είναι η αυτοδιαχείριση; Τι διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από την εμπειρία εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης του παρελθόντος αλλά και του παρόντος; Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν τέτοιου είδους εγχειρήματα να συμβάλουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό; Μια πολιτική γραμμή διατρέχει τούτο το πολύτιμο εγχειρίδιο από την πρώτη έως την τελευταία του σελίδα: πέρα από την όποια κριτική, είναι φανερό ότι χωρίς την αυτοδιαχείριση κανένα σχέδιο χειραφέτησης δεν είναι βιώσιμο. Στη συζήτηση συμμετέχουν εργαζόμενοι της BIOME. *Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 8 Ιούλη εκδικάζεται η αίτηση της πτωχευμένης μητρικής εταιρείας Φίλκεραμ για να οριστεί προσωρινή διοίκηση στην BIOME.*

10μμ μουσική βραδιά από το Σωματείο Βάσης Μουσικών κι Εργαζομένων στο χώρο του ακροάματος

τετάρτη 25 Ιούνη

7μμ βιβλιοπαρουσίαση «Η βούληση του λαού, Δημοκρατία και Αναρχία»

(Eduardo Colombo) από τις εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες

Μια συλλογή κειμένων που αναδεικνύει την παράλληλη ιστορική πορεία της αναρχίας με τη δημοκρατία, αλλά και τις διαφορές τους, έχοντας και οι δύο μια βασική και κοινή ιστορική συνισταμένη: Την πάσει θυσία απόκρυψη της υπεξαίρεσης της εξουσίας από πλευράς των ελίτ, με τίμημα για τη μεν αναρχία τη διαρκή συκοφάντησή της ως κατάσταση χασοτικής ανομίας που ρέπει συνεχώς προς τη βία, για τη δε δημοκρατία, την ταύτισή της με το Κράτος και τις εκλογές και τη διαρκή συκοφάντηση του λαϊκού παράγοντα –της πηγής της εξουσίας– ως ενός, εν δυνάμει και ενστικτωδώς, βίαιου όχλου που καιροφυλαχτεί να λιντσάρει και να καταστρέψει.

8.30μμ Συζήτηση με τον **George Caffentzis**

«Εκβιασμός του χρέους και αντιστάσεις»

«Η χρηματιστικοποίηση επιτυγχάνει ό,τι δεν μπορούν τα Προγράμματα Δομικής Προσαρμογής και ο πόλεμος. Όπως έχουν ήδη διαπιστώσει δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμήσεις τις συνέπειες των ροών του χρήματος». «Το σύστημα αυτό, μετά από πέντε αιώνες εκμετάλλευσης εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, (...), αποφάσισε τελικά ότι δεν είναι δουλειά του να προσφέρει λύσεις στα μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα, πεπεισμένο σίγουρα ότι έχουμε τόσο έντονα ταυτιστεί με το κεφάλαιο, ότι έχουμε τόσο ανεπίστρεπτα χάσει κάθε ικανότητα και βούληση να δημιουργήσουμε οτιδήποτε εναλλακτικό προς το κεφάλαιο, που δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε το μέλλον του από το δικό μας, όσο κι αν μας έχει αποδείξει πόσο θεμελιακά καταστροφικό είναι για τη ζωή μας».

10μμ LIVE * ground zero (low bar) * Θάνος Ανεστόπουλος

πέμπτη 26 Ιούνη

7μμ βιβλιοπαρουσίαση «Ιστορία μιας προλεταριακής ζωής»

(αυτοβιογραφία του Bartolomeo Vanzetti)
από τις συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ

Παρωδία δίκης. Κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Καταδίκη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Ένοχοι επειδή είναι αναρχικοί και μετανάστες. Εκτέλεση της ποινής. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ περιληπτικό δημοσιογραφικό περιγράμμα της υπόθεσης των Σάκο και Βαντσέτι, μιας υπόθεσης που εκτός των άλλων ήταν και η αφορμή για ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα αλληλεγγύης σε κρατούμενους που έχουν εκδηλωθεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές περίπου οι λέξεις, με την ίδια σειρά (και τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών) μας θυμίζουν κάτι πολύ οικείο στην Ελλάδα του 2014: τη βαρβαρότητα, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής, που αποφασίζει για ζωές με κριτήριο την ταξική θέση, τη χώρα γέννησης στον παγκόσμιο καταμερισμό της εκμετάλλευσης, την πολιτική ένταξη και την ιδεολογική τοποθέτηση.

8.30μμ βιβλιοπαρουσίαση «Οι λέξεις της σιωπής»

(EZLN - Subcomandante Marcos κ.ά.) από τις εκδόσεις των ξένων

Μια συλλογή κειμένων των τελευταίων δύο χρόνων που αναδεικνύουν πώς η καθημερινή ζωή και η άμεση εμπειρία στις εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες αποτελούν το πραγματικό σχολείο της ελευθερίας και αποδεικνύουν πως μερικές φορές η σιωπή των μήντια δεν μπορεί να σιγάσει τη μουσική του χτύπου της καρδιάς των πράξεων.

10μμ Antifa hip-hop LIVE * Αλλοιωμένες μορφές

* INKO (Δυσοπία)

* Nigredo